



Leer bridgen in Kalken
www.bridgeclubkalken.be

Kaartspelen is mijn hobby.

Mijn grootvader en vader hielden zeer erg van het kaartspel. Bij ons thuis werd er vaak gekaart. Wij speelden bieden, whist, kleurenwhist, snelbieden, kingen, friten, manillen, enz... Mijn vader leerde mij de knepen van het vak. Het duurde niet lang of de kaartmicrobe zat ook bij mij in het bloed.

Meer dan 40 jaar geleden richtten Albert Verstraeten en Freddy Van De Weghe de Bridgeclub Kalken op.

Bridge is wereldwijd het meest populaire kaartspel.

Het is sociaal. Je deelt de tafel met vrienden.

Het is competitief. Je speelt in team tegen een ander team. Dat is spannend.

Het is uitdagend. Je denkt na over de beste strategie.

Het is ontspannend. Je gaat op in het spel.

Maar het aangenaamste aspect van het bridgen is dat je het kunt doen in clubverband. Je ontmoet er allerlei mensen, je legt nieuwe contacten, je maakt plezier. Kortom, het is er gezellig.

Bovendien is het niet weggelegd voor een elite. Ons kaartpubliek is zeer divers en daardoor is het verrijkend. Het is er ook voor alle leeftijden, voor jong en oud. Ook dames komen graag naar de club om te kaarten.

Tenslotte kun je het spel vlot aanleren. In het begin is het even aanpassen maar eens je het onder de knie hebt, kijk je al uit naar je volgende partij. Zelfs vanaf les 1 speel je al bridge.

We stellen onze club open voor nieuwe leden en nodigen je daarom graag uit op de initiatielessen die in het najaar starten.

Bridgeclub Kalken speelt elke maandagavond en woensdagnamiddag in De Pastorij, Kalkendorp 6.

De inschrijving voor de initiatielessen is gratis.

Word je lid, dan is jouw deelname geheel vrijblijvend.

Heb je interesse? Neem contact op met

Guido Verstraeten, telefoon +32 473 62 62 21 of guido.verstraeten@outlook.com

Ik contacteer je daarna om af te spreken wanneer het je best past om het bridgespel aan te leren. In ieder geval : welgekomen!

Guido Verstraeten, lesgever

Namens Bridgeclub Kalken
Guido Verstraeten , voorzitter